

Groep 3b

Zzzzz... Het schooljaar is begonnen! Welkom in groep 3B, jullie horen erbij!

Met gezonde spanning liepen de leerlingen van groep 3B hun nieuwe klas binnen. Nieuwsgierig gingen ze op zoek naar hun eigen tafel. "Een eigen tafel voor mij alleen... dat is even wennen!" Het is een grote stap van de kleutergroep naar groep 3, waar nu eigen werkboeken, potloden en gummen klaarliggen.

Geen speelhoeken meer, maar hard werken aan taal, spelling, rekenen, schrijven, en nog veel meer. Gelukkig zagen we al snel dat de leerlingen vol enthousiasme de lessen meededen. Ze leverden prachtige antwoorden en lieten zien dat ze al veel in hun mars hebben!

Naast al het harde werken is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning en leuke activiteiten. Zo doen we elke dag kennismakingsspellen om elkaar beter te leren kennen en samen een veilige en fijne klas te vormen. Een van de hoogtepunten van de dag is het "kind van de dag". Iedere dag kiezen we een andere leerling die in het zonnetje wordt gezet. De rest van de klas geeft diegene een compliment, en dat zorgt voor veel blije gezichten!

Een nieuw schooljaar brengt altijd nieuwe uitdagingen en avonturen met zich mee. In groep 3 leren de kinderen niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ontwikkelen ze ook hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Samen gaan we er een fantastisch jaar van maken, vol groei, plezier en mooie herinneringen. Wij hebben er zin in, en hopelijk jullie ook!

