

# NIEUWSBRIEF

## Oktober



Assalamoe alaikoem, beste ouders en verzorgers,

De maand oktober was weer een actieve en leerzame maand voor de leerlingen. We willen graag met jullie delen wat we deze maand hebben gedaan en welke mooie ontwikkelingen we hebben gezien.

### Taal

Deze maand hebben we het thema "Ik ben" afgerond. De leerlingen hebben nieuwe woorden geleerd. Ook weten zij nu bijvoorbeeld wat een emoji betekent en wat een goede zinvolgorde is. Daarnaast hebben ze een verslag geschreven over iets waar ze zelf bij waren. Ter voorbereiding op de toets hebben we met verschillende werkvormen, zoals Mix en Ruil, de nieuwe woorden geoefend!



### Lezen

Lezen blijft een favoriete activiteit in de klas. De leerlingen zijn enthousiast over boeken en verhalen. We blijven het leesplezier stimuleren! Deze maand mochten ze zelf kiezen waar ze hun boekje wilden lezen zoals bijvoorbeeld op of onder een tafel. Het is mooi om te zien hoe ze zich steeds meer ontwikkelen als lezers!



## Creativiteit

De leerlingen hebben deze maand herfstvondsten meegebracht voor een herfstknutsel. Met al deze materialen maakten ze prachtige werkjes, vol creativiteit, ma sha Allah! Ook tijdens een rustmoment na de les hadden ze veel plezier. Zo leerden ze stipjes tekenen, die ze omtoverden in gezichtjes, emoticons en zelfs fruit. Het was verrassend om te zien wat ze allemaal met een paar stipjes konden maken!



## Een broertje!

Een van onze leerlingen heeft een broertje gekregen! De klas heeft haar gefeliciteerd met een mooie grote kaart, waarin iedere leerling een kleine tekst of tekening heeft gemaakt in een hartje.



We hebben een fijne en leerzame maand oktober gehad en we kijken uit naar de komende periode!

Liefs,

Juf Laila en juf Saloua