

Salaam alaikoem, beste ouders/verzorgers,

Hierbij een update uit groep 5. Wij zullen u elke maand laten weten wat wij allemaal meegemaakt en geleerd hebben in onze groep!

Gouden Weken

We zijn het schooljaar fijn gestart, mede door de leuke activiteiten die we met de klas doen vanuit de Gouden Weken. We leren elkaar kennen, hebben afspraken gemaakt en verschillende spellen gedaan. Ook de komende weken blijven we dit nog doen, om een sterke, veilige en gezellige groep neer te zetten!

Wereldoriëntatie

Het eerste thema van Geschiedenis zit erop, wat hebben de kinderen genoten en hard gewerkt allahuma bareek. We hebben van alles geleerd over jagers, verzamelaars en boeren. Nu zijn we bezig rondom het thema "Romeinen".

Wist u dat onze school vlakbij de Romeinse limes staat? Uw kind kan u vertellen wat Romeinse limes zijn. Wilt u nog meer weten? Ga dan vooral eens naar museum Hoge Woerd in Utrecht, waar je, naast leuke informatie, ook zelf een Romeinse munt kan maken!

Kijkdoos

De kinderen hebben elkaar beter leren kennen door het presenteren van hun kijkdoos. Ze kozen een thema dat laat zien wie zij zijn en wat zij interessant vinden. We hebben heel diverse dozen gezien en wat waren de kinderen trots. Er was een goede opkomst van ouders, opa's/oma's en broertjes/zusjes, moge Allaah swt jullie belonen voor jullie betrokkenheid. De kinderen hebben heel hard gewerkt en we zijn ontzettend trots op ze. We willen alle ouders bedanken voor hun inzet rondom de kijkdozen.

Dit was 'm weer, tot volgende maand in sha Allaah!

Wa alaikoem salaam,
De juffen van groep 5