

Ayoub

Islamitische basisschool Ayoub

08-03-2023

Nieuwsbrief 6

Buisweg 9, 1222 EZ Hilversum • Telefoon: 035 6468899 • E-mail: info@ibsayoub.nl

Groep 1a

De kinderen hebben veel geleerd tijdens thema "Kunst". Zo hebben ze geleerd over verschillende kunstenaars en hebben zij verschillende activiteiten uitgevoerd rondom het thema. De kinderen hebben de letter v en het cijfer 5 geleerd. De kinderen hebben verschillende werkjes gemaakt en deze hebben wij opgehangen in ons eigen museum.

Er werd ook hard in het museum gewerkt/gespeeld.





Maandag 6 maart zijn wij gestart met het thema "Eet smakelijk". In de klas werken en spelen wij veel in de hoeken. De huishoek is omgetoverd tot een supermarkt/restaurant. In de bouwhoek bouwen de kinderen verschillende soorten supermarkten/restaurants.



Groep 1b

Samen met de leerlingen hebben we hard gewerkt aan de ark van profeet Noeh. Het boek is verschillende malen voorgelezen. De leerlingen hebben vragen als wie, wat, waar, probleem en wat was de oplossing kunnen beantwoorden. We hebben filmpjes gekeken en geknutseld. Inshallah vonden ouders het eindresultaat mooi.



We hebben genoten van de high tea. Graag willen wij de ouders bedanken die hebben bijgedragen aan dit mooie plaatje.

Groep 1/ 2



Wat zijn het goede kunstenaars zeg...! Als je om je heen kijkt zie je diverse kunstwerken van de kunstenaars uit groep 1-2. De kinderen zijn de afgelopen drie weken bezig geweest met veel activiteiten omtrent het thema 'Kunst'. De themahoek is omgetoverd tot een museum en een atelier.

De kinderen komen in aanraking met verschillende materialen, zoals een verfpalet, kwast, schilderlijst en nog veel meer. De kinderen weten inmiddels ook dat kunstwerken heel uiteenlopend kunnen zijn. Denk aan bouwwerken, schilderijen etc.

Daarnaast leren de kinderen een aantal rollen aan te nemen tijdens het spel in de themahoek. De afgelopen twee weken stonden in het teken van “de weken van de profeten”. De profeet die groep 1-2 behandeld heeft was profeet Yoenes (a.s.). De kinderen hebben kennis gemaakt met het verhaal van profeet Yoenes (a.s.) en hebben er een prachtig kunstwerk bij gemaakt, zoals hierboven te zien is. Gedurende het thema ‘Kunst’ hebben we ook aandacht besteed aan de letter ‘V’. De kinderen hebben in de klas verschillende woorden met de letter ‘V’ bedacht.



Groep 2

De vakantie is voorbij en we kunnen weer aan de slag. De leerlingen zijn weer vol goede moed binnengekomen en hebben er zin in.

Voor de vakantie hebben we thema “Kunst” gehad. In dit thema hebben we het gehad over meerdere kunstenaars. Zo hebben we net als Mondriaan geschilderd, net als Vincent van Gogh zonnebloemen gemaakt en nog veel meer. De leerlingen hebben een versje geleerd over kleuren mengen en daarbij ook geëxperimenteerd. In de huishoek hebben we een museum gemaakt en daar mochten de leerlingen hun werkjes tentoonstellen.

Alhoewel we in de kleutergroepen geen CITO toetsen hebben gehad, mochten we wel meegenieten van een High tea. De leerlingen hebben heerlijke gerechten meegenomen en hier hebben we gezamenlijk van genoten.

Het waren de weken van de profeten. In de klas hebben wij het gehad over de profeet Ismail (as). We hebben geleerd over de geboorte van de profeet en over zijn leven. Voor de kunstgalerie hebben we dan ook schapjes gemaakt.



We zijn deze week rustig begonnen en hebben veel herhaald. We hebben gewerkt aan de afspraken, regels en veiligheid. We zijn begonnen met thema 'Eet smakelijk'. Tijdens dit thema komen we veel te weten over eten en drinken. In de huishoek is er een supermarkt en restaurant gemaakt. Hier spelen de leerlingen met plezier in. We leren woorden die bij het thema horen en gaan weer veel rijmen.



Groep 3

High Tea

De leerlingen van groep 3 hebben de citoperiode afgerond. Ze hebben ontzettend hard gewerkt. Hard werken wordt uiteraard beloond. Ze zijn beloond met een high tea. De leerlingen hebben kunnen genieten van allerlei lekkere dingen.



Knutselen

De afgelopen tijd stond in het teken van 'de week van de Profeten'. Groep 3 heeft extra aandacht besteed aan de Profeet Adam (as). De leerlingen hebben heel erg hun best gedaan om deze mooie knutselwerkjes te maken.

Rekenen

Groep 3 leert tijdens de rekenlessen allerlei nieuwe vaardigheden. De laatste tijd zijn ze bijvoorbeeld heel hard bezig met het automatiseren van sommen t/m 10. Ook hebben de leerlingen geleerd wat 5-sommen zijn en kunnen ze verdwijnsommen en bijna-verdwijnsommen herkennen.



Groep 4

Aardbeving

Afgelopen weken hebben onze broeders en zusters in Turkije en Syrië een zware beproeving gehad. Moge Allah een ieder die een dienaar verloren heeft sabr schenken, ameen!

Cito toetsen & high tea

De leerlingen hebben keihard gewerkt tijdens de Cito toetsen. Allahoema bareek wat zijn wij trots! Om deze drukke en stressvolle periode af te sluiten hebben de leerlingen een high tea gehouden. Er is veel lekkers meegenomen en wij hebben hiervan genoten, Alhamdoulilah.

Week van de profeten

De school stond in het teken van 'De week van de profeten' in groep 4 hebben we het gehad over de profeet Mousa as. De leerlingen hebben nieuwe dingen geleerd en mooie kunstwerken gemaakt.



Uitnodiging groepsvoorstelling

13 maart is het dan EINDELIJK zover! De groepsvoorstelling van groep 4. De leerlingen hebben veel geoefend en hopen alle papa's en mama's omver te mogen blazen met een niet te vergeten groepsvoorstelling! Vergeet het niet te noteren in jullie agenda's en tot dan in sha Allah.



Groep 5a

Wij hebben geleerd dat de hawwaariyoen (de volgers van de Profeet 'Iesaa) hem de volgende vraag hebben gesteld:

En toen de metgezellen zeiden: "O 'Iesa, zoon van Maryam, ben jij in staat om jouw Heer te vragen om tot ons een Ma'idah (gedekte tafel) te doen neerdalen uit de hemel?" Hij ('Iesa) zei: "Vrees Allaah, indien jullie gelovigen zijn." Surah al-Maa'idah:112

Ook hebben wij geleerd dat de profeet Zakariyaa een timmerman was.

De Profeet Mohammed salAllaahu alayhi wa sallam zei:

'Zakariyyaa was een timmerman'.

En daarom moesten wij natuurlijk wel onze eigen tafel maken.





Groep 5b

De kinderen hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de citotoetsen. Daarnaast zijn ze ook creatief bezig geweest met oliekrijtjes. De kinderen hebben een vrucht gemaakt die zo echt mogelijk lijkt. Om dit te kunnen doen, hebben ze instructie gekregen over het gebruik van oliekrijtjes. De citotoetsen hebben we afgesloten met een geslaagde high tea.

15 maart gaan wij met de groep naar Corpus insha Allah. Wij hebben er zin in!



Groep 6

De kinderen van groep 6 kregen de opdracht om per groep op zoek te gaan naar moskeeën in verschillende continenten. Uiteindelijk hebben de kinderen gekozen voor Hassan II Moskee (Marokko), Agasofia (Turkije), Al Aqsa (Palestina) en De Asfi moskee (India). De kinderen waren 3 weken bezig om iets moois te maken. De bedoeling was om eerst de moskee per groep te schetsen en vervolgens te versieren met stukjes papier. Ik zou zeggen geniet van de mooie kunstwerkjes van groep 6!





Groep 7

Vrijdag voor de vakantie heeft de groep afscheid genomen van juf Ibtissame. We wensen haar een fijne verlofperiode toe, moge Allah haar bijstaan in deze periode. We zijn erg blij dat juf Ouassima weer terug is en heten haar via deze weg welkom in groep 7.



Wisten jullie dat groep 7 elke woensdag een moppenochtend heeft? Leerlingen komen wekelijks enthousiast met allerlei moppen en raadsels die we allemaal voor 8:30 met elkaar bespreken! Hier genieten niet alleen de leerlingen van, maar ook de juf.

Wij hebben op school kanjertrainingslessen om het onderling vertrouwen in de groep te bevorderen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas en het stimuleren van sociale veiligheid. Om deze reden hebben we ook vaak vertrouwensoefeningen die we doen, zie foto's hieronder.



Groep 8

Adviezen

De afgelopen weken waren erg spannend voor de leerlingen uit groep 8. Na het afronden van de Cito-toetsen hebben de leerlingen hun definitief advies gekregen. Wat zijn er toch mooie adviezen behaald Allahoema Bareek. Ik ben trots op elk individueel kind.

Weken van de profeten

6 t/m 24 februari waren de weken van de profeten. Gedurende deze weken hebben wij veel aandacht besteed aan het verhaal van profeet Lut a.s. De leerlingen hebben aan de hand van het verhaal verschillende knutselopdrachten gemaakt. Ook hebben zij nagedacht over hetgeen vandaag de dag gebeurt en hoe wij als moslims hiermee om dienen te gaan. Ik ben erg trots op de leerlingen en op het eindresultaat.



Hadith

Usama ibn Zayd (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik zei: "O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?" De Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zei:

"Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben."

Nieuwe leerlingen

In de afgelopen periode zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op IBS Ayoub. We verwelkomen Junaid, Anouar en Mohamed Zayn op onze school.

We wensen ze een fijne tijd op basisschool Ayoub!

Activiteiten de komende periode

Vrijdag 10 maart 2023	Eind "Week tegen pesten"
Maandag 13 maart 2023	Groepsvoorstelling groep 4 "rechtvaardigheid"
Vrijdag 17 maart 2023	Pannenkoekendag
Dinsdag 21 maart 2023	Start voortgangsgesprekken 2
Vrijdag 24 maart 2023	Einde voortgangsgesprekken 2
Maandag 27 maart 2023	Start "week van het geld"
Dinsdag 28 maart 2023	VVN: theoretisch verkeersexamen groep 7
Woensdag 29 maart 2023	De Grote Rekendag
Elke woensdag is er spelinloop	