

Ayoub

Islamitische basisschool Ayoub

21-09-2022

Nieuwsbrief 1

Buisweg 9, 1222 EZ Hilversum • Telefoon: 035 6468899 • E-mail: info@ibsayoub.nl

Groep 1

De kinderen zijn gestart in groep 1. Het was allemaal nieuw en spannend.

Wij spelen en werken over het thema “Allemaal mensen”. Tijdens dit thema leren de kinderen liedjes zoals het lied hoofd, schouders, knie en teen. Ze leren ook de verschillende lichaamsdelen benoemen. Verder hebben ze ook al de vormen cirkel, driehoek en vierkant geleerd. Ook hebben ze door middel van liedjes de telrij leren opzeggen en leren ze verschillende kleuren.





Groep 1/ 2

Welkom in groep 1-2 van IBS Ayoub! De eerste paar weekjes in groep 1-2 zitten er alweer op. De kinderen zijn inmiddels gewend en doen ontzettend goed hun best in de groep. De kinderen leren met plezier door middel van diverse activiteiten en gaan op een leuke manier met elkaar om in de groep. Dat zien wij als leerkrachten maar al te graag.

Momenteel zijn wij bezig met het thema 'Allemaal mensen'. Gedurende dit thema leren de kinderen voornamelijk door middel van taal- en rekenactiviteiten diverse lichaamsdelen benoemen. Naast de taal- en rekenactiviteiten bieden wij ook creatieve activiteiten aan, zodat de kinderen ook spelenderwijs en op een creatieve manier leren.

Op naar nog meer leerzame activiteiten de komende maanden Insha'Allah!



Een van de activiteiten die buiten de kring aangeboden wordt om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren.

Groep 2

Welkom in groep 2!

De eerste weken zijn voorbijgevoegen, wat gaat de tijd toch snel.

Terug van vakantie en dan naar groep 2, "super spannend"! Voor de een wat meer wennen dan voor de ander. Gelukkig kunnen we zeggen dat ze het hartstikke goed doen.

Na wat wisselingen van juffen, kunnen we nu echt van start gaan.

Wij zijn begonnen met het thema "Welkom".

Met dit thema willen wij de schoolregels introduceren aan de leerlingen, afspraken in de klas en aan elkaar. Naast het thema "Welkom" zijn we ook bezig met het thema "Allemaal mensen".

Hier leren de leerlingen lichaamsdelen benoemen zoals neus, armen en vingers. Ook leren ze over familie en gezinsleden.

Wij kijken uit naar een mooi en leerzaam schooljaar.

Groep 3

Welkom in groep 3

De leerlingen hebben een goede start gemaakt dit schooljaar. Ze voelden zich allemaal erg op hun gemak en waren snel gewend aan het nieuwe ritme. De leerlingen zijn erg ijverig en willen graag leren.

Buiten spelen

Groep 3 speelt natuurlijk tegenwoordig op het plein met de schommel. Dit vinden ze erg leuk zoals jullie kunnen zien. De leerlingen houden zich goed aan de regels, zodat het schommelen veilig verloopt.

Rekenen

We zijn begonnen met de getallen t/m 12, meer en minder, groepjes maken en tellen, klokkijken en splitsen. De leerlingen hebben de meeste onderdelen al aardig onder de knie. Het splitsen gaat ook al super goed. We maken in de klas veel gebruik van concreet materiaal.

Taal

De leerlingen hebben inmiddels de letters r, d, i, k, aa, n, e en s geleerd. Met de meeste letters kunnen ze ook al woordjes maken. Bij elke letter maken de leerlingen een woordspun. Zoals jullie zien kent groep 3 al een hele hoop woordjes met de letter s.



Groep 4

Wij hopen dat jullie allemaal hebben kunnen genieten van een welverdiende zomervakantie! Wij zijn blij om de leerlingen gezond en wel te mogen ontvangen in groep 4.

De leerlingen hebben afgelopen weken kennis gemaakt met de klas, de lesstof en de nieuwe juffen!

Wij zijn van start gegaan met blok 1 van wereld in getallen en thema 1 'Vriendschap' voor spelling en taal.

Ook hebben wij nieuwe klassenafspraken gemaakt waar wij ons dit schooljaar extra aan gaan houden.

Wij hopen op een leerzaam en productief schooljaar!



Groep 5a

Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft van uw kind, hebben de leerlingen van groep 5A dit jaar een eigen laptop gekregen van school. Zij mochten dan ook de laptop gebruiken voor de opdracht 'een brief naar de toekomstige-ik'. Voor deze opdracht moesten de leerlingen een brief schrijven naar zichzelf. Deze brief zullen zij ontvangen over enkele maanden. In deze brief moesten zij doelen stellen door de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat vind ik nog moeilijk?
2. Hoe ga ik dit oplossen?
3. Wat wil ik bereikt hebben over 5 maanden?
4. Tips om mijn doel te bereiken

Hieronder een brief van één van de leerlingen:

*Beste (naam leerlinge),
Ik weet dat je taal, rekenen en nieuwsbegrip moeilijk vindt. Dit kan je oplossen door te vragen of je mee mag doen. Mijn tip aan jou is: probeer alleen te werken en te leren. Het is ook moeilijk om te luisteren naar mama en papa. Probeer vaak huiswerk te maken want het is goed voor je. Ik wil naar het Paradijs en dan moet je het goed doen.*



Groep 5b

Eerste schoolweken

De eerste schoolweken hebben wij inmiddels achter ons gelaten. De leerlingen hadden enorm veel te vertellen tijdens de eerste schoolweken. Zij mochten die leuke en spannende vakantie verhalen met elkaar delen in een binnen- en buitenkring.

Het was wel te merken dat het even spannend was, want hoe is het ook alweer om te moeten samenwerken, zelfstandig werken, welke verwachtingen heb je van elkaar, etc. De leerlingen hebben in de eerste week klassenregels opgesteld. De leerlingen waren het er gauw over eens, masha Allah! Zo hebben wij de klassenregels van vorig schooljaar meegenomen en deze aangepast naar de wensen van de leerlingen (en leerkrachten).



2 klassenouders gezocht

Voor dit schooljaar zijn wij op zoek naar 2 klassenouders. Mocht u zich geroepen voelen, dan kunt u dit melden bij juf Pearl, juf Nadifa en-/of dit laten weten via Parro.

Het gebed

Voor groep 5 was het verrichten van het gebed een nieuwe toevoeging in de dagplanning. Voor de leerlingen en leerkrachten was/ is dit een bijzondere aangelegenheid masha Allah.

Wij kijken uit naar de aankomende periode!



Groep 6

Nieuwe Meester

Zoals jullie al hebben gezien heeft groep 6 een nieuwe meester in de klas. Meester Emre is 32 jaar oud en woont in Hilversum. Hij heeft hiervoor gewerkt in de zorg, voornamelijk met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Startweken

Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met verhalen over de vakantie waarbij de diepte -en hoogtepunten zijn besproken. De kinderen hebben getekend wat hun het meeste bij is gebleven. Hier kwamen mooie tekeningen uit.

In de startweken zijn we begonnen met taakspel. Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke

klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams(groepen) krijgen voordat ze beginnen een aantal kaarten. Wanneer ze voldoende kaarten overhouden als het spel is afgelopen, verdienen ze de vooraf besproken beloning. De kinderen hebben dit aardig onder de knie. We hebben de laatste weken afgesloten met taal, spelling, rekenen en Brandaan toetsen.

Groep 7

Het schooljaar is weer begonnen en alhamdoulillah wat gaat het goed. We hebben de meeste ouders kunnen zien en leren kennen tijdens de startgesprekken en hebben heel veel zin in komend schooljaar. Afgelopen weken hebben in het teken gestaan van elkaar leren kennen en ons veilig voelen bij elkaar.

Deze week hebben wij aandacht besteed aan verspilling. We hebben de eerste les gehad met als thema "Verspilling". De kinderen hebben het erg leuk gehad tijdens deze les en hebben ook nog wat gekregen om verspilling thuis tegen te gaan!

Ook zijn er medewerkers van het Al-Amanah college langs geweest en hebben ze ons voorlichting gegeven over islamitisch middelbaar onderwijs. Wij willen jullie daarom ook vragen om het Al-Amanah college te steunen middels een handtekening. Hierbij helpen wij om de school te kunnen realiseren in sha Allah.



Groep 8

Stagiaire

Dit jaar hebben wij een stagiaire in de klas. In het volgend berichtje stelt hij zichzelf voor: Mijn naam is Anas, ik ben 18 jaar en kom uit Hilversum. Dit is mijn tweede jaar op Ayoub. Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 2 en dit jaar in groep 8. Dit jaar zal ik er elke donderdag en vrijdag zijn. Ik doe de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Ik zit in mijn tweede leerjaar. Ik heb er heel veel zin in en hoop veel te leren.

Huiswerk

De leerlingen krijgen elke vrijdag huiswerk mee naar huis. Het is erg belangrijk dat de leerlingen met dit huiswerk aan de slag gaan. Naast het huiswerk dat ik geef, moeten de kinderen thuis blijven oefenen. U kunt bijvoorbeeld een lidmaatschap nemen op Scula of Junior Einstein. Ook is het erg belangrijk dat de leerlingen dagelijks minimaal 30 minuten lezen uit een leesboek. Samen kunnen wij zorgen voor de beste resultaten inshaa Allaah.

Groepsvoorstelling

Wij zijn al druk bezig met het oefenen voor de groepsvoorstelling. Deze zal plaats vinden op maandag 3 oktober. U bent hierbij uitgenodigd om te komen kijken naar onze groepsvoorstelling. Noteer het in uw agenda en inshaa Allaah tot dan!

Al Amana college

Wij hebben meegedaan aan een tekenwedstrijd van het Al Amana College! Er zijn drie winnaars gekozen; Hasan, Asiyah en Hidayah. Van Harte gefeliciteerd. Hidayah heeft de hoofdprijs gewonnen! Allahoema bareek!



Vergeet u niet om Al Amana te steunen en uw kind aan te melden voor deze middelbare school? Zij en de moslimgemeenschap in Utrecht hebben uw steun hard nodig. Door uw kind aan te melden steunt u Al Amana. Uw kind hoeft niet naar deze school te gaan, het aanmelden is voldoende. Moge Allah u hiervoor belonen en het bestuur van Al Amana bijstaan met het openen van deze school.

Een aantal motiverende uitspraken die wij in de klas hebben hangen;



Hadith

Anas Ibnou Maalik, die de profeet (vrede zij met hem) tien jaar heeft gediend zegt dat hij een keer door de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om iets te doen, maar onderweg kwam hij een aantal spelende kinderen tegen en bleef met hen spelen, waarna hij vergat dat hij iets voor de Profeet (vrede zij met hem) moest doen. Ineens zag hij de Profeet (vrede zij met hem) die glimlachend achter hem stond en tegen hem zei: "O Dienaar, ben je geweest waar ik jou naartoe heb gestuurd?" Anas zei: „Ik ga nu, O boodschapper van Allah."

Er wordt verder van Anas verhaald dat hij zei: „Ik heb de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) negen jaar gediend. Ik weet niet van hem dat hij ooit tegen mij heeft gezegd: 'Waarom heb je dit en dat gedaan?', noch heeft hij ooit enige daad van mij misprezen."

(Moestim)

Binnentreden schoolgebouw en verlaten schoolplein

De laatste tijd komt het vaak voor dat ouders met medewerkers in discussie gaan over het binnentreden van het schoolgebouw of het verlaten van het schoolplein. Deze maatregel is voor ons en de kinderen heel belangrijk omdat de lessen op tijd moeten beginnen, ook is het voor de leerkracht een belangrijk moment om de kinderen te observeren. Bovendien laat de ruimte het niet toe om een grote stroom van ouders binnen te laten. Ook in de middag zouden wij u willen vragen om **uiterlijk 14:15u** het schoolplein te verlaten. Na een lange dag willen de medewerkers ook genieten van hun welverdiende pauze en verder gaan met hun werkzaamheden.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Team Ayoub



Nieuwe leerlingen

In de afgelopen periode zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op IBS Ayoub. We verwelkomen Amin, Zakaria, Hidaya, Maysa, Amanah, Saffiya, Mahrush, Ziyad, Sarah, Omayra, Maysa, Fatima, Sarah Linah en Umeima op onze school.

We wensen ze een fijne tijd op basisschool Ayoub!

Activiteiten de komende periode

Woensdag 21 september 2022	Vergadering ouderraad
Donderdag 22 september 2022	Einde aanmelding klassenouders
Vrijdag 23 september 2022	Studiedag (leerlingen vrij)
Maandag 26 september 2022	Schoolregel 2: "we houden de school en het schoolplein netjes en schoon"
Woensdag 28 september 2022	Nationale Kraanwaterdag
Vrijdag 30 september 2022	Kunstgalerie
Maandag 3 oktober 2022	Groepsvoorstelling groep 8 'Weldadigheid'
Woensdag 5 oktober 2022	Start Kinderboekenweek
Vrijdag 14 oktober 2022	Einde Kinderboekenweek
Vrijdag 14 oktober 2022	Ayoub Bazaar 1
Maandag 17-t/m vrijdag 14 oktober 2022	Herfstvakantie
Elke woensdag is er spelinloop	